

**Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχη μας,  
Άγιοι Πρωτοσύγκελλοι,  
Γενικέ Αρχιερατικέ Επίτροπε,  
Σεβαστοί Πατέρες,  
Άρχοντες του τόπου μας,  
Κυρίες και κύριοι**

Ζούμε σε μία εποχή δύσκολη, σε μία εποχή όπου η κινδυνολογία γίνεται αλήθεια, σε μία εποχή όπου και η αίρεση προσφέρεται σαν αλήθεια!

25 ολόκληρα χρόνια ο σταθμός μας έχει μία Αποστολή! Να διαφυλάξει το νόημα αυτής της πραγματικής αλήθειας του Χριστού!  
Και πιστεύουμε ότι με τους άξιους Κληρικούς και παραγωγούς μας το έχουμε ήδη πετύχει! Και πετυχαίνουμε στον σκοπό μας γιατί ακολουθούμε όλοι μας με σεβασμό και υπακοή τα βήματα εκείνων που μας δίδαξαν να περπατάμε στο δρόμο της αληθείας!

Πριν 25 χρόνια το όραμα του ΣΕΒ Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, εγκαινιάζεται από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και ακούμε το **1992** την πρώτη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, στον οποίο ναό ακόμα και σήμερα, βρίσκεται το κέντρο τεχνικής υποστηρίξεως του σταθμού μας! Ένα σημείο αναφοράς και τεχνικού συντονισμού υπό την επίβλεψη του Τεχνικού μας Διευθυντού Πρωτ. Κων.νου Θωμαδάκη και των συνεργατών του, τους οποίους ευχαριστούμε για την άμεση εθελοντική επέμβαση ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες κυρίως όταν δημιουργούνται τεχνικά προβλήματα.

Στην πορεία των χρόνων ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, πρώτος Διευθυντής του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού, δίνει παραδείγματα ταπεινότητας και αυταπαρνήσεως, πηγαίνοντας ο ίδιος με προσωπική εργασία και ιδρώτα, φέρνοντας εις πέρας τις καίριες και σημαντικές εργασίες για την εγκατάσταση των πρώτων κεραιών στη Μαλάξα, συντονίζοντας παράλληλα και το πρόγραμμα του σταθμού!

Το 2012 ο Σταθμός μας έπειτα από την περιπέτεια της υγείας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και ως ένα μικρό δώρο με την επιστροφή του στα Αρχιερατικά του καθήκοντα, ανακαινίζεται από τον Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο μας, και δημιουργούνται νέοι όμορφοι χώροι καθώς και το διαδικτυακό μας κανάλι web tv ΜΑΡΤΥΡΙΑ.

Όλοι χαρήκαμε με αυτή την αλλαγή!

Η αλλαγή υπήρξε και στο πρόγραμμα όμως! Η εντολή που μου είχε δοθεί ήταν να μπουν νέες εκπομπές με ποικίλο περιεχόμενο στο πνεύμα πάντα του σταθμού μας!.

Προστέθηκαν νέες εκπομπές με σεβασμό στις ήδη υπάρχουσες, με θεολογικό, ιστορικό, πνευματικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο, επίκαιρες εκπομπές, συμβουλευτικές και κατατοπιστικές εκπομπές σε θέματα οικονομίας, εκπομπές με θέμα την παράδοση, τους χορούς και τα τραγούδια, εκπομπές για τους μικρούς μας φίλους και μουσικές εκπομπές, με νέα θεματολογία.

Στο νέο χειμερινό μας πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας έχουν προστεθεί 15 νέες εκπομπές από αξιόλογους και καταξιωμένους συμπολίτες μας!

Αυτό πιστεύω δείχνει κάτι! Κάθε φορά και νέοι εθελοντές παραγωγοί, έρχονται ως ευλογία Θεού στο σταθμό μας για να κρατήσουν συντροφιά στον χανιώτικο λαό και τώρα με τη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα του σταθμού στο διαδίκτυο που και αυτήν καλωσορίζουμε σήμερα, και στους ομογενείς μας στο εξωτερικό οι οποίοι από τις διαδικτυακές αναλύσεις επισκεψιμότητας φτάνουν από τις πρώτες ημέρες τους 2000 ακροατές, νούμερο σίγουρα όχι τόσο μικρό για το Εκκλησιαστικό μας Ραδιόφωνο.

Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουμε αν είναι οι συνθήκες πρόσφορες με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου μας και με την αρωγή των φίλων του σταθμού μας, την κατασκευή ειδικού application για κινητές συσκευές όπου το περιβάλλον του σταθμού μας δικτυακά θα είναι πιο προσφιλές στον κάθε ακροατή μας!

Στην 25ετή πορεία, στο ένα τέταρτο του αιώνα όπως ανέφερε στον Χαιρετισμό του και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, εκατοντάδες παραγωγοί, εθελοντές παραγωγοί, μας ταξίδεψαν στο ραδιοφωνικό ταξίδι του ράδιο Μαρτυρία.

Σήμερα το μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς ανήκει σε όλους εκείνους, σε όλους εσάς τους παραγωγούς, σε όλους εκείνους που ήρθαν να καταθέσουν ένα λόγο αγάπης στο στούντιο μας, ένα λόγο μαρτυρίας, πίστεως και ζωής.

Ανήκει στους παλαιούς και νέους ηχολήπτες μας και στους ανθρώπους εκείνους που είναι πίσω από τα μικρόφωνα και τις κεραίες και πολλές φορές δεν τους γνωρίζουμε προσωπικά άλλα τους θαυμάζουμε μέσω του ακροαματικού αποτελέσματος.

Πριν κλείσω θα ήθελα και προσωπικά από τη θέση αυτή που μου εμπιστεύθηκε εδώ και μία πενταετία η τοπική μας εκκλησία να ευχαριστήσω αρχικά τον **Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο** που με τις ευλογίες του προχωράμε με σταθερά και άρτια συντονισμένα βήματα, τον **Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο** για την πλουσία κληρονομία και παρατακαταθήκη που μας παράδωσε, τον **Σεβασμιώτατο Ποιμεναρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό** για την πατρική του αγάπη, την τιμή και

την εμπιστοσύνη του εις το πρόσωπο μου, και τέλος τον **Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο μας Αρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη** για τις αστείρευτες ιδέες του και τον υποδειγματικό συντονισμό του. Όλοι αυτοί οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσα από μια σχέση πατρική με συμβουλεύουν και με καθοδηγούν ενισχύοντας με πολλές φορές σε αυτό το δύσκολο αλλά ευλογημένο διακόνημα!

Τέλος αφού ευχαριστήσω τους χορηγούς μας την κ. Ι Ζουριδάκη και τις Εκδόσεις Κυπρής, ευχαριστώ όλους τους φίλους που βοήθησαν στην προπαρασκευή της επετειακής εορτής και όλους εσάς που πιστοί στο ραντεβού μας κάθε χρόνο δίνετε δυναμικό παλμό στην εορτή μας αυτή , ένα παλμό που με την σειρά μας τον μετουσιώνουμε με την βοήθεια του Θεού σε δυναμικές και πλούσιες ποιοτικά και πνευματικά εκπομπές!