

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
**ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ**  
**ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἀπόφαση γιά τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί, ἐκφράζει τή βαθύτατη θλίψη καί τήν ἀπογοητεύσῃ Της καί καταδικάζει ἀπερίφραστα τήν ἐνέργεια αὐτή.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἐνώνει τή φωνή Της μέ ὅλες τίς φωνές τῆς Οἰκουμένης, καί διατυπώνει τήν ἔντονη ἀντίρρηση Της, στήν προκλητική καί διχαστική αὐτή ἀπόφαση, ἡ ὁποία προσβάλλει τήν Ἱστορία καί δημιουργεῖ νέα δεδομένα καί καταστάσεις.

Ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει στήν ἀνθρωπότητα, ἀποτελεῖ χαρακτηρισμένο μνημεῖο Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιάς τῆς UNESCO καί μαρτυρεῖ τήν Ἱστορία, τόν Πολιτισμό, τή συμπόρευση καί τή συναλληλία τῶν Λαῶν καί τῶν Θρησκείων. Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία δέν «σμικρύνεται» ἐνώπιον τῶν ἀνθρωπίνων φιλοδοξιῶν καί σκοπιμοτήτων.

Ἡ Ἁγία Σοφία δέν «διαγράφεται», οὔτε «παραγράφεται»! Στέκει ἀγέρωχη καί μαρτυρεῖ τό Οἰκουμενικό της πνεῦμα, τήν πορεία καί τήν προσφορά της, καθώς, γιά μία περίπου χιλιετία ὑπῆρξε τό οὐράνιο καί τό ἐπίγειο κέντρο τῆς Ὁρθοδόξου Οἰκουμένης. Ἡ Ἁγία Σοφία καλεῖ στόν 21<sup>ο</sup> αἰῶνα, ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ἀληθινή κοινωνία, σέ γόνιμο διάλογο καί σέ οὐσιαστικό ἀλληλοσεβασμό.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, δηλώνει τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί στήριξή Της, στό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Σοφὸ Οἰακοστρόφο Του, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, προσβλέποντας στήν ἀναθεώρηση τῆς ἄδικης καί προσβλητικῆς αὐτῆς ἀπόφασης καί στήν ἄμεση ἀποκατάσταση τῶν πραγμάτων, στή βάση τῆς ἀλήθειας, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καί τῆς Ἱστορίας.

Ἡράκλειο, 11 Ἰουλίου 2020

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

