

**ΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
19/11/2023**

**ΕΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ
ΜΕ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ**

**ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ,
ΑΓΙΕ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΕ,
ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ,
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΘΡΟΝΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ,
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ**

Με την ευλογία, στήριξη, και καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού, του έμπειρου πρώτου Διευθυντού που εδώ και 10 χρόνια σε ότι τον ρωτήσω

αποκρίνεται με πατρικό και συμβουλευτικό τρόπο ο ραδιοφωνικός σταθμός μας εορτάζει με επετειακό πρόγραμμα τα 31 χρόνια λειτουργίας και αναμεταδόσεως ορθοδόξου χριστιανικού λόγου.

Το επετειακό αφιέρωμα των γενεθλίων του σταθμού ξεκίνησε με την πρωϊνή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου όπου μνημονεύτηκαν τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων παραγωγών του σταθμού μας, και περατώνεται τώρα με την εορταστική μας εκδήλωση, την οποία αγκαλιάζετε κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι.

Και αυτό, γιατί γίνεται μία αληθινή προσπάθεια με υπερατομική αγάπη απο τους 50 και πλέον εθελοντές παραγωγούς μας, κληρικούς και λαϊκούς, μεγάλους και μικρούς, που γιγαντώνεται και αγκαλιάζει την οικουμένη με τις άοκνες ενέργειες των συνεργατών μας οι οποίοι ανά τα πέρατα της οικουμένης φροντίζουν να ακούγεται το σήμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού διὰ των ψηφιακών πλέον μέσων και τεχνολογιών και

να διαγγέλλεται ο λόγος του Θεού διαυγής και εναργής..

Οι παγκόσμιες στατιστικές μετρήσεις μας δείχνουν συγκινητικούς αριθμούς ανά την οικουμένη που για ώρες ολόκληρες μένουν συντονισμένοι στον σταθμό μας ανεβάζοντας μας ταυτόχρονα πιο υψηλά τον πήχη της ευθύνης, ώστε να κυνηγάμε το καλύτερο.

Παράλληλα οι καθημερινές αναλύσεις της google στην σύγχρονη ενημερωμένη ιστοσελίδα μας και , στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το Γραφείο Τύπου της Μητροπόλεως είναι ακόμα πιο συγκινητικές σε παγκόσμιο επίπεδο ανταπόκρισης και επικοινωνίας.

Πρόσφατα διάβασα κάπου ότι η δημιουργία του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου αποτελεί εκπλήρωση ενός μύχου πόθου των μεγάλων ιεροκηρύκων της Εκκλησίας, όπως του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, να υπάρξει ένα βουνό

που να ανέβει ο ιεροκήρυκας και να κηρύξει λόγο του Θεού να τον ακούσουν παντού.

Παγκόσμιο τέτοιο βουνό αποτελεί το ραδιόφωνο της τοπικής μας Εκκλησίας διότι ο λόγος του αποτελεί πνευματικό τοίχος προστασίας από τους ιούς του κακού, αποτελεί λόγο παρηγοριάς και παραμυθίας.

Απόψε θα σας μαρτυρήσω και γω σαν διευθυντής, που έγκειται η επιτυχία αυτού του σταθμού!

Βρίσκεται στις πολύτιμες συμβουλές, του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.

Δαμασκηνού, στην αρωγή του

Πρωτοσυγκέλλου μας π. Νικηφόρου και των Κληρικών και λαϊκών συνεργατών, στην

τεχνική υποστήριξη που μας παρέχει η

διευθυνση τεχνικού τομέα με τον π. Κων/νο

Θωμαδάκη & τον συνεργάτη μας κ. Ιωάννη

Γρυφάκη, στις καθημερινές Ακολουθίες που

κάνουν οι Ιερείς μας, στους λόγους αγάπης των εκπομπών που επιμελούνται οι παραγωγοί μας,

στην καθημερινή πρωινή καλημέρα του κ.

Κώστα Σταθόπουλου, στην επιλεγμένη όμορφη μουσική που επιμελούνται οι ηχολήπτες μας,

στην παρηγοριά που προσφέρει ο σταθμός προς τους ανήμπορους αδελφούς μας, μιας και οι ακολουθίες τους παρηγορούν στο αυτοκίνητο και στην εργασία, στο κρεβάτι του πόνου, βρίσκεται στην αγαπη όλων σας, στο χειροκρότημα σας.

31 χρόνια μετά, τα ραδιοκύματα του ραδιοφώνου μας που άρχισαν να εκπέμπουν το 1992, συνεχίζουν να πλημμυρίζουν τις καρδιές των ακροατών και των ακροατριών του αποσκοπώντας να εξασφαλίσουν στον σύγχρονο κουρασμένο και αποκαμωμένο άνθρωπο το απάνεμο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.

Καλή διακονία στους συνεργάτες, καλές ακροάσεις στους ακροατές,,

Χρόνια πολλά!

